

De heks van Axel

Hulst 1563. Tanne kan niet langer tegen het gepest in het weeshuis. Ze wil er weg. Zelfs haar vriendschap met Fielke is geen reden om te blijven. Gelukkig kan ze terecht bij haar vriendin Rose, de dochter van de molenaar Jan de Mulder. In de molen vindt ze eindelijk een thuis. Tot een inquisiteur naar de stad komt om ketters te vervolgen... En dan is er Daan, die Tanne kent van toen ze nog een kind was. Haar hart klopt sneller als hij haar opzoekt. Maar Daan is vastbesloten om priester te worden... Tanne is verward, nu nog meer dan vroeger. Waarom wordt ze uitgescholden voor heks? Werd haar moeder als heks vervolgd? En wie is haar vader? Tanne zoekt naar de waarheid achter de geheimen uit het verleden. De woelige tijd van godsdienstoorlogen en de geuzenopstand. Ketters en heksen eindigen op de brandstapel. Toch overwint Tanne haar angst en vecht ze om te overleven... vanaf 12 jaarslag Jan de Maesschalk ISBN 90 5908 050 5 Uitgave Davidsfonds-Infodok Dit boek werd genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2005. Een fragment.