

De wil van Wodan

Kunjar, de zoon van de Bataafse leider Civilis, voelt de spanning stijgen wanneer de Romeinen zijn vader gevangen nemen. Een opstand lijkt onvermijdelijk. Kunjar geniet bescherming bij een Romeinse familie in Keulen. Daar leert de oude Griekse meester Fradmos hem dat vrede belangrijker is dan oorlog. Maar intussen orakelt de priesteres Veleda dat de oppergod Wodan de oorlog tegen de Romeinen wil. De jonge Bataaf staat voor een verscheurende keuze...vanaf 12 jaarmslag Leo TimmersISBN 90 6565 649 9/CIPuitgave Davidsfonds-InfodokDit boek werd vertaald in het Duits onder de titel Aufstand gegen Rom (Urachhaus 1997)Hier een fragment.