

Een lied voor Lore

Lore zag meteen dat er wat mis was aan de grens. Tot de tanden gewapende soldaten hadden er postgevat. Op een groot plakkaat stond geschreven: DOORGANG VERBODEN DURCHGANG VERBOTEN PASSAGE INTERDITEen soldaat hield Lore tegen. Ze protesteerde: 'Ik ga naar school! Daar, op nog geen honderd meter.' 'Kein Durchgang,' zei de soldaat. De grens tussen België en Nederland loopt dwars door het kleine dorp Koewacht. Als de Duitsers België bezetten aan het begin van de Eerste Wereldoorlog worden er heel wat families en vrienden van elkaar gescheiden. En dat is ook zo voor Lore en Bert. De grenzen blijven potdicht, de oorlog blijft duren, hun verliefdheid wordt enkel sterker. Smokkelaar Voske brengt hun brieven de grens over. Maar de Duitse soldaten worden steeds grimmiger én genadeloos voor smokkelaars. Zullen Lore en Bert elkaar ooit nog terugzien? vanaf 12 j. vormgeving cover: Wannes van Giel ISBN 978 90 5908 255 7 uitgave Davidsfonds-Infodok Dit boek werd bekroond door de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2010 Lees een fragment