

Vergiffenis, mevrouw de heks. (De heks van Axel, De wil van Wodan, Het vroedmeisje)

In deze lezing staat het boek De heks van Axel centraal. Ook De wil van Wodan en Het vroedmeisje komen ter sprake. Tanne is een wees, maar ze houdt van de lente en een zonnig lied. Plots wordt ze uitgescholden voor heks. Waarom doen haar klasgenoten zo hatelijk? Wat is dat voor een tijd, waarin mensen op de brandstapel worden gebracht omdat ze worden verdacht van duivelskunst en ketterij? De auteur: 'Ik zat te mijmeren op de wallen in Hulst toen ik Tanne ontmoette. Ze wilde weten wie haar vader was en wat er met haar moeder gebeurde. Ze leek me erg kranig en dat was ook nodig om te kunnen overleven in die gekke wereld van hekserij en ketterij.' Lees hier meer over het boek De Heks van Axel.