

De Oudheid, dat is ver van mijn bed. (De schaduw van keizer Nero, Het spoor van de Vleugelgod)

Dit is een lezing rond De schaduw van keizer Nero en Het spoor van de Vleugelgod. In deze voordracht vertelt de auteur wat hem aansprak in de Oudheid om er een boek over te schrijven. Zo bv. de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr., zo ook de sportwedstrijden van de Etrusken... De auteur: 'De Oudheid, dat is ver van mijn bed. Neem nu die mensen toen... Ze kenden alleen maar oorlog en miserie. Klopt dat? Natuurlijk niet. Die mensen hadden hun feesten waarin ze de goden dankten voor vrede en welvaart. Ook de jonge mensen toen wisten best wat ontspanning was. En verliefd werden ze ook. Hun verhalen van liefde en haat zijn van alle tijden...' Lees hier meer over het boek De schaduw van Keizer Nero en Het spoor van de Vleugelgod.