

## Een land van melk en honing (De ring van de wraak)

Een klasbezoek aan Velzeke en zijn museum loont altijd de moeite. Vele leerlingen zullen zich vooral het partijtje  
â€œverkleeden als echte Gallo-Romeinenâ€• herinneren.

Velzeke was in de Romeinse tijd een welvarend stadje. Het heette toen Feliciacum en het lag op het kruispunt van  
heirbanen. Vele bewoners leefden in comfortabele landelijke villaâ€™s. De befaamde Romeinse vrede hield de oorlog ver  
weg...

Rina kent er een gelukkige jeugd. Alvira is haar beste vriendin en Marbex, een jongen die nog in een Gallische  
klederdracht loopt, trekt haar aandachtâ€™!

Haar broer Vindux wordt soldaat in de Nervische ruitery. Hij patrouilleert langs de Rijn om het Romeinse Rijk te bewaken.

Gevaar dreigt er niet. Of toch? Denken Germaanse stammen eraan om het land van melk en honing binnen te vallen? De  
auteur: â€œZelf bezocht ik Velzeke meermaals met een klas. Iedere keer dat ik er een toga aantrok, voelde ik mij een Gallo-  
Romein met een grote familie. Ik begon over dat wondere stadje te lezen en bij een volgende kledingpartij was ik plots zoâ€™n  
rijke hereboer en Tine uit de klas werd mijn dochter Rina en haar vriendje Jasper werd Marbexâ€™!â€™