

Het mysterie van de smokkelaar

Bang keek Sel om zich heen.

Kun jij zwemmen?

Mon stak zijn borst vooruit. 'Ik steek de rivier over en zo weer terug.'

'Van wie leerde je dat?'

'Van mijn vader.'

Van Roet dus, de voddendraper. Sel had geen vader die hem kon leren zwemmen.

'Ik leer het je wel,' zei Mon, alsof die zijn gedachten kon lezen.

Mon, hij was echt wel een vriend.

De 14-jarige Sel verdient een centje bij als bagagedrager voor de passagiers van de drukke veerboot tussen Sint-Anneke en Antwerpen. Daar ontmoet hij Katrien, de knappe dienstmeid van een rijke advocaat. Hij valt meteen voor haar. Bovendien duikt na jaren afwezigheid zijn vader op. Niet veel later wordt zijn vriend Mon zieltogend teruggevonden.

Sel wordt verdacht van de aanslag op Mon. Met de hulp van Katrien komt hij vrij. Samen gaan ze op zoek naar de echte dader. Moeizaam komen ze een bende smokkelaars op het spoor. Wat hebben die te maken met de aanslag op Mon? En welke rol speelt Sels vader hierin?

In Het mysterie van de smokkelaar wordt het bruisende Sint-Anneke van de periode vlak voor de eerste wereldoorlog tot leven gebracht.

Uitgave Davidsfonds -InfodokVoor lezers vanaf 12 jaar.Verscheen in mei 2014. Lees een fragment.De auteur geeft ook lezingen over dit boek.